



## Zondagsbrief 8 september 2024

### Elfde zondag van de zomer

<b>Voorganger:</b>	<b>mw ds. H. Marsman</b>
Organist:	Ymte Westra
Lector:	Henk Heijdeman
Ouderling:	Annemiek Vervoorn
Diaken:	Paulien Kloek
Diaconale mdw:	Anja Samson
Oppas:	Henriëke Meijer, Isabel Braun
Kinderdienst:	Marieke Lieverdink
Jeugdkerk:	Harmen Droogendijk
Koster:	Etty en Hans Hettinga
Hulpkoster:	Anet Antvelink
Beamer:	Henk Janssen
Studio:	Frits Hardiek
Koffieschenkers:	Anneke de Vries, Gerrie Baas, Jacqueline Beimers
Deurdienst:	Jan Rooiman, Lini Rooiman

Psalm 139:1 en 14  
Aan U, Vader, alle glorie  
*Deuteronomium 4: 1-2, 9-20*  
LB 319: 1, 2 en 5  
*Marcus 8: 27-9:1*  
LB 835: 1 en 2  
LB 422: 1, 2 en 3

Mw. ds. Hennie Marsman is predikante van de Protestantse Gemeente Varsseveld.

### Kaart

De kaart gaat vandaag met onze hartelijke groeten naar mevr. A. Switters in de Lippink's Hof.

### Collecte: Eigen kerkenwerk

De zomer loopt ten einde, en zo ook de vakantie. Alles begint weer: school, werk en kerk. Nou, de kerk is natuurlijk nooit gestopt, die is gewoon de hele zomer open gebleven! Maar nu starten we weer met alle extra activiteiten. Daarom collecteren we vandaag voor ons eigen kerkenwerk. Kort maar krachtig. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 8 september Eigen Kerkenwerk".

### Afscheid ds. Ellen Sonneveld

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de eredienst waarin wij afscheid nemen van onze predikant ds. Ellen Sonneveld. De afscheidsdienst zal op zondag 22 september gehouden worden.

Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Ellen Sonneveld en haar man Henk Kwast.

- 9.30 uur: inloop met koffie voor wie van ver komt
- 10.00 uur: afscheidsdienst waarin ds. Ellen Sonneveld zal voorgaan m.m.v. de Cantorij en het Projectkoor
- Na de dienst: ontmoeting met koffie/thee
- Vervolgens zal er een feestelijke lunch zijn waarvoor we u van harte uitnodigen
- We verwachten rond 14.00 uur het programma af te sluiten.

Weet u van harte welkom op deze bijzondere zondag!

*Namens de kerkenraad, Marjolein Dohmen-Janssen (voorzitter)*

Contact: Guus Luchtenberg, [ahluchtenberg@gmail.com](mailto:ahluchtenberg@gmail.com) (06-46 27 62 30)

## **Buffet**

Het idee is om voor de lunch een buffet samen te stellen door en voor gemeenteleden. In de Ontmoetingsruimte hangen voorstellen voor een te maken gerecht, die u mee kunt nemen. Ieder gerecht graag voor 10 personen bereiden (of kopen). We hopen op uw medewerking, om zo op een goede manier afscheid van Ellen te nemen.

*Hartelijke groet van de activiteitencommissie*

## **Afscheidscadeau**

Uiteraard willen we Ellen graag namens de gemeente een mooi cadeau overhandigen. Om haar werk in en rondom Sleen te kunnen doen, heeft Ellen een kleine auto nodig. We zouden het leuk vinden als we hier met veel mensen aan kunnen bijdragen. Na de dienst kunt u in de Ontmoetingsruimte een formuliertje ontvangen met een QR-code die u kunt scannen om eenvoudig een vrije gift over te maken. Werkt u liever niet met de code, dan mag u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede onder vermelding van "afscheidscadeau Ellen". Uiteraard mag u ook een contante gift achterlaten in het speciale mandje in de Ontmoetingsruimte.

We hopen Ellen een mooi cadeau aan te kunnen bieden namens de gemeente!

## **Te koop: inventaris uit Apostel Thomaskerk**

Vanwege de overdracht van de Apostel Thomaskerk zijn de volgende zaken te koop:

- 2 piano's
- beamer en projectiescherm in kerkzaal
- scherm in koffieruimte
- audioruimte en apparatuur
- 6 opklapbare barkrukken.
- Aluminium ladder (17 treden)
- Tafels (28 stuks) en stoelen (50 stuks) in verschillende soorten en afmetingen.
- boeken / CD's (gratis)
- allerhande serviesgoed en glaswerk (gratis)
- En nog diverse andere zaken

Bezichtiging zaterdag 14 september tussen 10.00-12.00 in de Apostel Thomaskerk.

## **Dienst 15 september**

Volgende week is de voorganger mw. ds. Pijpers.

## **----- Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie**

*(Uit: Sytze de Vries, Liefste lied van overzee dl. I, 1)*

(mel. lied 103c)

1. Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw,  
die met vrede uit den hoge  
onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie,  
zon die ons in leven houdt.

2. Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste,  
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,  
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,  
die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft.

**Voorganger op zondag 8 september in de Ontmoetingskerk is ds. I.M. PijpersHoogendoorn**

*Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: [zondagsbrief@pgenschede.nl](mailto:zondagsbrief@pgenschede.nl)*